

Wat een eikels.....

Ik heb me wel eens laten vertellen dat als er heel veel eikels en beukenootjes zijn, we dan een heel strenge winter krijgen. Als dat zo is, dan staat ons nog wat te wachten, sneeuw, ijs, 20 graden onder nul én een Elfstedentocht. Ik heb namelijk nog nooit zoveel eikels in en om mijn tuin gehad als nu. En dat begon al in de maand augustus. Na iedere nacht dat het hard heeft gewaaid denk ik: dit zullen wel de laatsten zijn. Maar, nee hoor, twee dagen later liggen oprit en fietspad weer helemaal vol. En ik maar vegen. En waar laat je die eikels? De container is niet meer te tillen als je alles daar in kiepert en bij varkensboeren lopen de varkens niet meer lekker buiten in de modder te rollen. Nee, die staan tegenwoordig in een moderne stal en worden automatisch gevoerd. Dus die boer hoeft die eikels niet. Mijn kerstbomenman verzamelt ook eikels (voor de teelt), maar daar mag geen andere troep tussen zitten (ik veeg alles op een hoop met blaadjes, gras en kapotte eikels door elkaar). Hij wil echter allen maar mooie, schone eikels; nog net niet gepoetst. Daar is dus geen beginnen aan. Tien vuilniszakken had ik inmiddels naast de garage verzameld. Uiteindelijk de gemeente gebeld, iemand had me gezegd dat je ze daar misschien wel in kon leveren. Ik kreeg een heel aardige meneer aan de lijn: "Is die boom van uzelf?" O ja, ik voelde de bui al hangen, net als het blad-wegbrengpunt waar je ook geen eigen blad heen mag brengen. Maar nee, het gesprek nam een andere wending: "Kunnen we makkelijk bij die eikels? Dan komen we ze wel even halen, u houdt uiteindelijk ook het dorp mooi schoon!" Nou, het dorp; een stukje ervan. Maar, 'wie goed doet, goed ontmoet'. De gemeente scoorde meteen tien punten. Ik was mooi van het grootste deel van mijn eikels af (er staan inmiddels al weer drie zakken) en we gaan vrolijk verder met wat al die andere eikels altijd maar weer op straat achterlaten. Hele restanten van ontbijt- en lunchpakketten vind je tegenwoordig. Dat zijn eikels van een geheel ander soort; dat zijn de aso-eikels. En wat de komende winter betreft: u bent gewaarschuwd!



Van de bestuurstafel

Het is een rustige nazomer, maar toch zitten we niet stil.

We zijn lid van de werkgroep *keurmerk veilig buitengebied en binnen* die werkgroep vindt zeer regelmatig overleg plaats. Uit deze werkgroep komt ook de Fixi-app. Een soort meld-app, waarvoor wij uw aandacht vragen middels het artikel dat u kunt lezen na de bestuursmededelingen.

Tevens is er een werkgroep gestart voor het aanpassen van de route van het Leuvenheimse Klompenpad. Bij de startvergadering waren enkelen van het bestuur aanwezig.

We hebben overleg gehad met de verkeersambtenaar van de gemeente Brummen en vertegenwoordigers van de politie om op de gehele Spankerenseweg een 30-km-zone te krijgen. Nu komt het verkeer via de ventweg vanaf Brummen met een snelheid van 60 km per uur naar Leuvenheim en daar staat een 50-km bord tot aan de school. Dus hebben wij gevraagd om bij binnenkomst in Leuvenheim ook daar een 30-km-zone te maken. Tijdens dit overleg hebben we tevens kennis mogen maken met onze nieuwe wijkagent, Henk Mulder.

Met Chris Frencken, onze buurtverbinder, is er overleg gepleegd over het buurtkanaal. Hoe houden we het buurtkanaal draaiende, ondanks het achterwege blijven van de gemeentelijke subsidie.

En verder stond de buitenbios op het programma. Vanwege het slechte weer die avond, werd het na veel wikken en wegen uiteindelijk een binnenbios. Een verslag daarvan, vindt u elders in deze Schans.

Voor midden oktober staat een overleg met de *centrale begeleidingsgroep verkeersveiligheid* op het programma en onze eigen bestuursvergadering.

Tot zover de mededelingen vanuit het bestuur.

Ina Boot, secretariaat@leuvenheimsbelang.nl
telefoon: 0575-564953

Fixi

In de gemeente Brummen leven we samen in een prachtige omgeving. En natuurlijk willen we dat zo houden. Daarom vindt de gemeente Brummen het belangrijk dat inwoners op een eenvoudige manier meldingen kunnen doorgeven over zaken die niet goed zijn in de openbare ruimte. Denk daarbij aan een kapotte lantaarnpaal, een losse stoeptegels of zwerfvuil. Meldingen en tips over de openbare ruimte kun je vanaf nu eenvoudig aan de gemeente doorgeven. Gebruik daarvoor de Fixi app, de gemeentelijke website of bel. Samen zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving.

Via de Fixi app

Download de Fixi app via de Appstore of Google Playstore. Vul eenmalig uw persoonlijke gegevens in en maak uw melding. Voeg eventueel een foto van de situatie toe.

Via de website

Via het meldingssysteem Fixi (www.fixi.nl/brummen) kunt u snel en gemakkelijk een melding aan ons doorgeven. U heeft geen account nodig om een melding te doen. Wilt u wel een account? Log dan in via de Fixi app, Google+ of Facebook.

Op de kaart ziet u de andere meldingen die al in de gemeente Brummen zijn gedaan. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van uw melding? Geef uw mailadres door; uw gegevens zijn uiteraard niet openbaar. Deze gebruiken we alleen voor de afhandeling van uw melding.

Bellen

Geef uw melding door aan ons klantcontactcentrum via 0575-568 233. Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld het wegdek, een prullenbak of een speeltoestel? Meld het dan. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen, omgewaaide bomen of takken op de weg. Binnen twee werkdagen laat de gemeente weten wat er met jouw melding gebeurt.



Leuvenheims Belang verwelkomt nieuwe leden

D. Pruijn en S. Dawson, Wethouder Hagenstraat 1 (Debbie en Stacy)
L.D. Bos, Wethouder Hagenstraat 2 (Erwin en Lucienne)
S. Baar, Wethouder Hagenstraat 8 (Rob en Sandra)
G. Veldkamp en I. Dekker, Arnhemsestraat 109 (Gerti en Ineke)
A. Weideman, Metelerkampweg 2 (André en Heidi)
D. Uittenbogaard, Metelerkampweg 2a (Dennis en Suzanne)
R.R. Breedveld, Metelerkampweg 27 (René en Inge)
I. Y. Bosch, Metelerkampweg 38 (Rami en Ingke)
C. Voskamp, Metelerkampweg 46 (Roy en Chantal)
N.J. Hut, Loevenich 2 (Nico en Yvonne)
R. Tolner, Loevenich 4 (Ronald en Gerjanne)
M. J. Verstraaten, Loevenich 6 (Olaf en Mariska)
D. van Pluuren, Loevenich 8 (Dick en Mady)
S.C. Wolters, De Zicht 2 Brummen (Jan-Willem en Suzan)
S. van Voorst, Hoofdstraat 7 (Sander en Ilya)
S.A. Wiggman, Hoofdstraat 20 (Sander en Carlijn)
W. Wissink, Zutphensestraat 138 Brummen (Wibe)

Nieuw op de agenda: Bloemschikken in het Buurthuis

Dit najaar organiseert Leuvenheims Belang voor het eerst twee workshops bloemschikken in het Buurthuis, met als thema herfst. De workshops zullen worden gegeven door Dianne van Zijtveld, een ervaren iemand op het gebied van bloemen en planten. Laat je creatieve talent tot bloei komen en ga 1 en/ of 2 middagen aan de slag.

De volgende middagen staan gepland:

Datum	Tijd	Onderwerp
Zaterdag 10 november	14.00 – 16.00 uur	Herfststuk
Zaterdag 24 november	14.00 – 16.00 uur	Herfstkrans

De kosten bedragen 25 tot 30 euro per middag, per persoon. Dat is inclusief materialen en koffie of thee met wat lekkers (de exacte prijs is afhankelijk van de beschikbare materialen). Per middag is er plek voor maximaal 20 personen. Vol is vol! Opgeven graag vóór 5 november a.s. bij Karin Hafkamp, bert-en-karin@hetnet.nl

In memoriam

Gerrie IJzendoorn – Bosman

Op 14 juli is op 88-jarige leeftijd overleden Gerrie IJzendoorn – Bosman. En ondanks dat ze al lange tijd niet meer in Leuvenheim woonde, was en bleef ze een Leuvenheimse in hart en nieren. Geboren op 24 maart 1930 aan de Arnhemsestraat, waar ze opgroeide in een gezin met 12 kinderen. In 1952 trouwde ze met Eef IJzendoorn. Samen kregen ze drie dochters. Het gebrek aan opleiding compenseerde ze door buitenshuis aan de slag te gaan. Ze zat in de oudercommissies van kleuter- lagere- en middelbare school van haar dochters en in Leuvenheim nam ze met hart en ziel deel aan het verenigingsleven. Ze was lid van de Oranjevereniging, de Carnaval, de Muziekvereniging en de Leuvenheimse reisvereniging "Ons Genoegen", waar ze trouw verslag deed van de reises. Men kon altijd een beroep op haar doen. Daarnaast schreef ze teksten voor bruiloften en partijen. Met het ouder worden kwamen Eef en Gerrie te wonen aan de Lindenhof in Brummen, waar haar huis altijd openstond voor kinderen, kleinen achterkleinkinderen. Nog weer later kregen ze het appartement op Tolzicht waar eerder haar moeder had gewoond.

Op 1 mei 2014 moest Gerrie afscheid nemen van Eef. Ondanks het verdriet en haar slechte rug, waardoor ze net als haar moeder destijds, steeds krommer ging lopen, was ze op Tolzicht actief in de cliëntenraad, het zangkoor en was ze regelmatig te vinden op de hangplek voor ouderen aldaar.

Langzaam ging ze steeds meer achteruit en ondanks dat de kinderen voorbereid waren, kwam het einde toch nog snel.

Op 20 juli werd er in het crematorium in Dieren afscheid genomen van Gerrie IJzendoorn – Bosman. Wij wensen de dochters en verdere familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

LH

Liesbeth Doritha Buitenhuis

Geboren op 27 mei 2018 – overleden op 15 augustus 2018

We zijn God dankbaar voor haar leven. Met pijn in onze harten, maar met de zekerheid dat we haar weer zullen ontmoeten, hebben wij afscheid genomen van onze lieve en dappere dochter en zusje Liesbeth

*Zo klein,
zo lief,
zo dapper,
onze hartendief.*

*Zoveel liefde,
zoveel zorgen,
zoveel vrede,
in Gods vaderhand geborgen.*

*Gedragen in de moederschoot,
gedragen door gebed,
opgedragen aan de Vader,
Hij heeft je gered.*

*Omringd door liefdevolle zorg,
omringd door lieve mensen,
omringd door Gods volmaakte liefde,
wat kon je nog meer wensen?*

*Voor altijd levend in ons hart,
voor altijd deel van ons gezin,
voor altijd toegewijd aan God,
opgenomen in Gods huisgezin.*

Met deze woorden namen André, Marieke en Saskia op 18 augustus afscheid van hun kleine meisje. Wij condoleren hen en wensen hen alle drie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.





Uit de school geklapt

met bijdragen van Marisa, Berber, Stefanie, Annet en Ilja

De Rietgors houdt van gezond!

Alle leerlingen van De Rietgors zijn begin dit schooljaar gestart met het Jeelo-project "Zorgen voor jezelf en anderen". Samen hebben zij als aftrap een gezonde lunch gemaakt volgens de schijf van 5.

Centraal in het project staat de invloed van leefstijlen op de gezondheid. De leerlingen brengen hun leefgewoontes in kaart: hun dagelijks eetpatroon, hun bewegingspatroon en de omgang met elkaar. Hoe beïnvloeden zij elkaars gedrag? Is er sprake van groepsdruk? Op basis van meer kennis over de werking van het lichaam en over gezond gedrag houden zij zichzelf en elkaar een spiegel voor.

Net als bij elk Jeelo-project zijn de leerlingen op stap geweest naar, of bezoek gekregen van personen of professionals die vanuit hun praktijk iets kunnen vertellen of laten zien binnen het thema.





- Groep 6-7-8 heeft bezoek gehad van dr. De Smit die de leerlingen vertelde over leefstijlen en door leefstijl veroorzaakte ziektes en aandoeningen. Ook hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan een fysiopraktijk in Brummen en bij sportschool Hippman hebben ze kennisgemaakt met diverse vormen van bewegen en trainen met name door middel van het gebruik van diverse toestellen.
- Groep 3-4-5 heeft les gekregen van de oma van Evi over gebitsverzorging en van dr. Berber Smit over gezonde leefstijlen.
- Groep 1 t/m 5 heeft van alles geleerd over voet- en handverzorging van de moeder



van Duncan en Jolanda Biezeman uit Brummen. Janneke heeft ze van alles geleerd en laten zien over haarverzorging, bovendien hebben ze biologisch verantwoorde haargel gemaakt. Of die nou zo goed werkt was wel de vraag.

- Groep 1-2-3 heeft van dr. De Smit geleerd over gezond zijn, gezond blijven en de werking van het lichaam.

De leerlingen werkten zo samen toe naar een plan voor een gezondere leefstijl. Als afsluiting van dit Jeelo-project was er voor alle leerlingen (en leerkrachten!) op donderdag 18 oktober een overnachting op school. De volgende ochtend stond er uiteraard een rijkelijk, maar vooral gezond ontbijt op het menu waarna de kinderen deelnamen aan een sportdag en sponsorloop georganiseerd door de leerlingen van groep 6-7-8. De opbrengst hiervan wordt besteed aan de aanschaf van nieuwe leesboeken. Iedereen die heeft gesponsord: hartelijk dank!

Kinderboekenweek

Dit jaar is het thema van de Kinderboekenweek "Vriendschap". De week werd geopend met een poppenkastspel naar aanleiding van het kinderboek "Wil jij mijn vriendje zijn?" en de leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben vriendschapsarmbandjes gemaakt die ze vervolgens met elkaar hebben uitgewisseld

Mooi einde van het seizoen:

Leuvenheim eet appeltaart uit de schooltuin! Helaas, ook bij ons in de schooltuin groeien de appeltaarten niet aan de boom. Wél heerlijke appels. Het was een goed appelseizoen dit jaar. Daar waar de tuin het zwaar had





door tekort aan water, leek dat de appelbomen niet te schaden.

De bomen hingen vol. De kinderen kregen de vraag hoe de appels uit de boom te krijgen zonder dat deze beurse plekken zouden krijgen. De oplossingen waarmee zij kwamen werden steeds praktischer uitvoerbaar. Uiteindelijk werden kliko, laken, ladder en lange Romano uit groep 8 gehaald om de kinderen uit groep 1, 2 en 3 te helpen met oogsten.

Twee weken later hing in de hele school een heerlijke geur van appel, kaneel en versgebakken taart. Groeps-doorbroken bakten de kinderen de lekkerste appelflappen en appeltaarten. Daarbij oefenden de

leerlingen van groep 6, 7 en 8 hun leiderschapsvaardigheden en hun kwaliteiten om te zorgen voor hun groep. De leerlingen van groep 3, 4 en 5 brachten hun lees- en rekenvaardigheden met het voorlezen van de recepten en het omrekenen van hoeveelheden. Ook verwoordden zij de stappen die gezet moesten worden. De leerlingen van groep 1 en 2 lieten zien goed te luisteren, opdrachten te kunnen uitvoeren en waren zelfredzaam met snijplank, mesje en andere gereedschappen uit de keuken. Door het krijgen van deze verantwoordelijkheden en vertrouwen groeiden bij allen hun gevoel van competentie: met trotse, glunderende gezichten als gevolg! In een heerlijke georganiseerde chaos waren overal in de school groepjes kinderen bezig samen taarten te bakken. Een mooi voorbeeld van "Zorgen voor jezelf en anderen" het project van de afgelopen weken.

De appelflappen werden die middag op het plein met ouders zelf opgepeuzeld. De appeltaarten echter werden in stukken gesneden en in zelf gevouwen taartbakjes uitgedeeld aan de oudere bewoners van Leuvenheim die we een warme heerlijke verrassing bezorgden. Leuvenheims belang tipte nog wat adressen en zo zijn de kinderen een rondje door het dorp gegaan. Taken werden verdeeld: wie voert het woord, wie reikt de taart aan. Elke keer was het weer spannend of er open gedaan zou worden.

Het was een mooie afsluiting van het seizoen. We hebben het weer een feest gevonden om met de kinderen in de tuin te mogen ontdekken, verwonderen, werken en oogsten. De kinderen trakteren ons op de mooiste vragen, opmerkingen en ontdekkingen.

We kijken nu al uit naar volgend jaar!

Marcel en Lydia Lourens een zilveren paar!

Ze waren nog heel jong toen ze elkaar leerden kennen. Hij was 18, zij 16. Bovendien moest Marcel eerst nog even een vriendinnetje 'aan de kant zetten' alvorens de liefde op kon bloeien tussen Marcel Lourens en Lydia Obma. Maar na negen jaar verkering werd er getrouwd en dat was op 17 september jl. precies 25 jaar geleden. En aangezien Marcel en Lydia wel van een feestje houden, werd dit zilveren jubileum dan ook uitbundig gevierd op zaterdag 6 oktober in het Buurthuis. Zowel bij hun huis aan de Hoofdstraat als ook de oprit van het Buurthuis, was door burens en vrienden mooi versierd. Gelukkig was het huis verder met rust gelaten. Marcel en Lydia bewaren namelijk nog bizarre herinneringen aan wat de buurt had uitgespookt toen Marcel en Lydia respectievelijk drie en één jaar geleden 50 werden. Hun slaapkamer was bij de eerste keer volledig omgetoverd tot een tropisch eiland. Compleet met zand, palmbomen en alles wat daar bij hoort. En bij Lydia hadden ze in de tuin een ren gebouwd met echte kippen en vanaf de deur tot in de slaapkamer het hele huis voorzien van bekertjes water. Een van de neefjes heeft toen van narigheid de nacht maar in zijn auto doorgebracht. Dat was na dit bruiloftsfeest, dat tot één uur duurde, gelukkig niet aan de orde. Maar van slapen kwam nóg niet veel, want met een deel van de gasten werd het feestje in het pand aan de Hoofdstraat nog lang voortgezet. Om half zes kon het bruidspaar eindelijk het licht uit doen.

Marcel en Lydia houden naast feestjes ook heel erg van vakantie vieren en nu de kinderen Nienke en Niek inmiddels 23 en 20 zijn, wordt elke kans gegrepen om in de koude tijd van het jaar naar warme oorden te trekken. Voor november hadden ze al weer plannen willen maken, maar ze krijgen

daar de kans niet voor. De kinderen doen namelijk heel geheimzinnig en hebben kennelijk iets in het snotje: "Ja, jullie krijgen 2 uur van te voren te horen waar jullie naar toe gaan en verder zeggen we niks!" Lydia wordt hier doodzenuwachtig van: "Misschien sturen ze ons wel naar de Noordpool!" Dat beloven dus nog een paar spannende weken te worden.

Wij feliciteren Marcel en Lydia alsnog van harte en wensen ze heel veel plezier naar de onbekende bestemming.

L.H.



Getrouwd: Jeffrey Ellens en Suzanne Kersten



Ze behoorden tot de eerste bewoners van de nieuwe wijk in Leuvenheim en de eersten waarbij duidelijk te zien was dat er iets viel te vieren. Er was namelijk "groen gemaakt". En dat kan niet anders dan een bruiloft betekenen. Het was donderdag 6 september, de trouwdag van Jeffrey Ellens en Suzanne Kersten.

Suzanne had al lang te kennen gegeven dat ze graag wilde trouwen, voor Jeffrey hoefde het niet zo nodig. Maar toen ze op vakantie waren op Bonaire kwam Jeffrey ineens op de proppen met: "Zullen we dan toch maar?" Als trouw- en feestlocatie werd voor Groot Engelenburg gekozen. Hoe chic wil je het hebben. Suzanne liet zich door Jeffrey ophalen in een koets vanuit de ouderlijke woning in Hall. Om

half drie vond de officiële ceremonie plaats, waarna het bruidspaar foto's ging maken en de daggasten werden getraakteerd op een spectaculaire vogelshow. Om vijf uur ging het gezelschap aan tafel en 's avonds was er een heus dansfeest. De bruid had één uitdrukkelijke wens: geen stukjes! Na afloop van het feest overnachtte het pas getrouwde paar in de bruidssuite van Groot Engelenburg. En als je dan gezegd hebt geen stukjes te willen, dan verzinnen de vrienden wel iets anders: een huis vol confetti. Alleen hadden ze de pech dat dit plannetje voortijdig uitlekte en Jeffrey's moeder nog snel voor thuiskomst met de stofzuiger door het huis ging. En of de ceremoniemeester wilde zorgen dat er na afloop op de kamer een paar flesjes desperados klaar stonden. Want van feesten krijg je nadorst. Het bruidspaar was erg blij met de paar flesjes bier. Nou, paar? Het waren er 70!

Jeffrey en Suzanne hebben elkaar leren kennen op het VMBO. Ze vonden elkaar om de beurt wel aardig, maar dan had de een wat aan het handje en dan de ander en na vier jaar elkaar uit het oog te hebben verloren, kwamen ze elkaar toch weer tegen en sloeg de vlam alsnog in de pan. Jeffrey is ruim 12 jaar werkzaam bij Croon, Wolter



en Dros als technisch tekenaar. Hij tekent elektrotechnische installaties in 3D voor grote gebouwen als scholen en kantoren, maar is voornamelijk aan het werk voor ziekenhuizen.

Suzanne doet sinds 5 jaar de financiële administratie bij D.S. Smith in Eerbeek. Een baan met veel uitdaging en leuke collega's.

Samen houden Jeffrey en Suzanne van gamen, Formule 1 en zwemmen. Een avondje stappen met vriendinnen, vindt Suzanne daarnaast ook héél gezellig. Wij feliciteren dit jonge stel van harte en wensen hen een zonnige toekomst!

L.H.

Buitenbios Leuvenheim

door Petra, Jacqueline, Annet en Ina

Vrijdag 21 september

De hele week prachtig weer en ja hoor vrijdagochtend plensregen. Gelukkig klaart het 's middags op en zijn we vol goede moed. Het waait wel erg hard en we besluiten om de stelling voor het scherm niet voor het amfitheater te zetten maar in de luwte van de school, aan de kant van de Spankerenseweg.

Om zeven uur wordt het spannend, stelling met scherm staat, stroom is gelegd, maar het gaat weer regenen. Daar staan we dan, drie dames met elk een andere buienradar-app, die allemaal iets anders voorspellen. Bij de één wordt het voor achten droog, bij de ander wordt het maar even droog.

Dan zegt Bert Becker (directeur van De Rietgors) de verlossende zin: "we zouden ook de school in kunnen gaan". Ondertussen worden we door diverse mensen live of per mobiel/whatsapp bestookt met de vraag: Gaat het door? We nemen het gelukkige besluit om het door te laten gaan, maar dan IN school. Een beslissing waar we achteraf ontzettend blij om waren, want het heeft geregend, gestormd en behoorlijk geonweerd. En, we zaten met ruim **40 mensen** (ondanks het slechte weer), na wat te hebben geïmproviseerd, heerlijk droog in een lokaal van De Rietgors.

Net als bij een echte bioscoop beginnen we met een prachtige trailer, in dit geval van de film van Ruben Smit over de wadden, die vanaf 4 oktober in de bioscoop te zien is. Prachtig, dat belooft erg veel mooie beelden, een aanrader om dat op een groot scherm te gaan bewonderen. En vervolgens de hoofdfilm 'The Hunt fort he wilder people'. Het was erg gezellig en het was niet zo zeer een bioscoop, maar meer een gezellige huiskamer waar we met een groot gezelschap een bijzonder hilarische film hebben gekeken. Genietend van meegebrachte snacks en drankjes. De leeftijdsgrens van 12+

was er niet voor niets. Wij kijken er met veel plezier op terug en hopen volgend jaar weer een groot publiek bij de buitenbios in Leuvenheim te mogen ontvangen. Noteer vast: de derde vrijdag van september.

Rest ons nog te bedanken: Leuvenheims Belang en de Culturele Stichting Brummen voor de sponsoring, het scherm en de beamer, De Rietgors voor het gebruik van plein, lokaal en geluidsinstallatie en Bert en Floris voor de hulp bij het geluid en de techniek.

Buurthuis nieuws

door Wim Niessen

Het Buurthuisbestuur heeft twee nieuwe bestuursleden. Naast de schrijver van dit stukje hebben we ook Lies Joosten mogen verwelkomen als bestuurslid van het Buurthuis. Nieuwe mensen, nieuwe plannen en zo kwam het idee weer naar voren om ééns in de maand de bovenzaal van het Buurthuis open te zetten voor een gezellig avondje Buurthuiscafé. Omdat er nog geen Schans uit was, hebben we de aankondiging maar via een bericht op buurtkanaal.nl gedaan. Het bericht werd door velen gedeeld en zo waren er toch genoeg dorpsgenoten op de hoogte van dit nieuwe initiatief.

Op vrijdagavond 5 oktober hebben zo'n 35 Leuvenheimers het eerste Buurthuiscafé bezocht en erg genoten van deze gezellige avond. De enthousiaste reacties beloven veel voor de toekomst.

Iedereen is bij deze dus van harte uitgenodigd, om op iedere eerste vrijdag van de maand, vanaf 20.30 uur in de bovenzaal van het Buurthuis gezellig even bij te kletsen. Als mensen ideeën hebben? We staan open voor alle suggesties om deze avonden nog gezelliger te maken. We zien jullie graag in het Buurthuiscafé op vrijdag 2 november 20.30 uur!



Grandioos Spelletjes Festijn

door Jeroen Booij

De zomer en het Oranjefeest liggen weer ver achter ons, maar met het lengen van de nachten is er natuurlijk nog een traditie die niet uit ons dorp valt weg te denken: het Grandioos Spelletjes Festijn.

En zo zal in oktober en november het Buurthuis weer worden omgetoverd

tot een waar speelparadijs. Schijf- en pijpesschieten met een luchtbuks, sjoelen, busgooien, stokvangen, tafelbowlen, spijkerslaan en ringgooien. Of probeer de knikkerbaan, kegelbaan of zenuwspiraal. Ook dit jaar gaan we weer plaatjes draaien (stof af, die LP's) en worden er weer een aantal rondjes Bingo gedraaid. Niet alleen gezellig; er vallen ook nog eens allerlei prijsjes en prijzen mee te winnen. Van stuiterbal tot slagroomtaart.

Iedereen uit Leuvenheim en directe omgeving is welkom om zich onder te dompelen in ouderwets speelplezier. En natuurlijk voor een glas van het een of het ander, al dan niet in combinatie met gloeiend hete bitterballen. Want van lekker spelen en schieten wordt men hongerig en dorstig.

We zien jullie graag op zaterdagavond 27 oktober vanaf 19.30 uur of

Op zondagmiddag 11 november vanaf 14.00 uur.

Tot dan!



Training mindfulness in Leuvenheim

door Marijke Bolt

Wat is mindfulness? Mindfulness is met milde, open aandacht aanwezig zijn in het huidige moment. De laatste 15 jaar heeft mindfulness een enorme vlucht genomen. Dat komt zeker ook door de wetenschappelijke onderbouwing. Hieruit blijken de vele positieve effecten op ons brein, ons immuunsysteem, onze sociale contacten, enz. Mindfulness verhoogt onze kwaliteit van leven.

Wat leer je in een training? Of je nu bent vastgelopen of juist verder wilt groeien, mindfulness is voor iedereen die zelf actief wil leren omgaan met de ups en downs van het leven. Tijdens de training leer je meer rust en helderheid in jezelf op te zoeken. En wanneer het leven je deze rust niet gunt, leer je zo goed mogelijk om te gaan met wat er gebeurt. Hierbij is de sleutel dat je met volle aandacht durft op te nemen wat pijn doet, onrustig maakt, je laat

piekeren of somber doet voelen. Tijdens deze training coach ik je om meer verbinding te ervaren in jezelf en met de ander. Je leert om te stoppen en even uit de drukte te stappen. Om vriendschap te sluiten met jezelf.

Welke invloed heeft mindfulness op je eigen dagelijks leven?

Het moment dat ik zelf een training volgde was echt een eye-opener. Piekeren, angst en somberheid maken ook deel uit van mijn leven. Ik zag hoe ik bleef rondcirkelen in steeds dezelfde gedachten, hoezeer ik door mezelf in beslag werd genomen. Het was echt een opluchting om mij te kunnen concentreren op het hier en nu en met meer afstand te kijken naar mijn eigen strijdtoneel. Ik heb geleerd niet steeds te vechten tegen pijn en verdriet welke horen bij het leven. Het bespaarde mij een hoop energie. Bovenal ben ik vriendelijker en zorgzamer voor mijzelf geworden. En dit heeft ook effect op mijn omgeving.

Wanneer kan ik de training komen volgen? De training wordt gegeven in Leuvenheim. Gedurende drie maanden komen we in totaal acht vrijdagmiddagen bij elkaar van 14.00 tot 16.00 uur. In een kleine groep van maximaal zes deelnemers is er veel persoonlijke aandacht. De kosten zijn € 300,- (bij vergoeding door de werkgever, geldt een hoger tarief) inclusief een kennis-makingsgesprek.

Data en programma:

2 november 2018	Met aandacht aanwezig zijn
9 november 2018	Adem is leven
30 november 2018	Omgaan met pijn en gevoelens
14 december 2018	Dankbaarheid en juiste aandacht
11 januari 2019	Je bent niet wat je denkt
18 januari 2019	In contact aanwezig
1 februari 2019	Stiltemiddag
8 februari 2019	Zorgen voor jezelf

Meer informatie of aanmelden?

Je bent welkom om contact met mij op te nemen via 06 53366210 of info@lichaamseigenwijsheid.nl

Na tien jaar Aan-Bod samen, gaat Tineke nu alleen

Vanaf 31 december a.s. is Aan-Bod Loopbaancoaching, gevestigd in de Wildbaan, niet meer wat het bijna 10 jaar geweest is. Eén van de vennoten, Esther Bod, gaat met pensioen. En de andere vennoot, Tineke Veenstra, die ook in het pand woont, gaat alleen verder.

Dat is voor beiden een grote verandering: wat zal het allemaal gaan brengen? Esther had haar naam "geleend" aan het bedrijf: Aan-**Bod**. Tineke vindt het nu tijd worden om het bedrijf voort te zetten onder een naam waar háár naam in zit. Ze heeft gekozen voor **Kernkracht-10**. Haar hele werk is erop gericht, om mensen vanuit hun kern in hun kracht te laten komen. En de **10** staat natuurlijk voor Tien(eke).

Er verschijnen steeds meer blogteksten, boeken, filmpjes, Tedtalks, workshops etc. over het omzetten van negatieve gedachten en overtuigingen. Ook de wetenschap komt er achter, dat mensen met een positieve mindset meer dingen bereiken in het leven die ze graag willen, dan mensen die dat niet hebben.

Hoe mooi zou het zijn als mensen konden leren hoe ze hun mindset altijd in de positieve stand kunnen houden. Het leuke is: dat is mogelijk! En Tineke heeft een fantastisch programma opgezet om mensen dat aan te leren. Het programma duurt een half jaar, waarin er intensief gewerkt wordt. Maar inmiddels hebben de eerste mensen dit gevolgd, en er zijn werkelijk aardverschuivingen aan het plaatsvinden.

Voorlopig blijft Aan-Bod Loopbaancoaching nog bestaan, en kunnen cliënten ook op de vertrouwde manier vragen omtrent hun loopbaan aan bod laten komen. Het één sluit het ander echter niet uit.

Als je graag een inspiratiegesprek wilt met Tineke, dan kun je haar vrijblijvend bellen of mailen:

Telefoon 06-53579131, e-mail: t.veenstra@kernkracht10.nl



- smederij en rijwielhandel
- erkend gas- en waterfitter
- centr. verwarming, sanitair
- gereedschappen
- tuinartikelen

TEN BROEK

uw vakman sinds 1869

Voorsterweg 20
6971 GP Brummen
Telefoon 0575-561458



Ambachtstraat 46 Brummen
tel.: 0575 - 56 13 19

Wij maken
meer dan u denkt...



drukkerij willems

Stuijvenburchstraat 27 | 6961 DP Eerbeek | www.drukkerijwillems.nl | T 0313 651922



Zutphensestraat 136
6971 ES Brummen
Tel. 0575-561225
Fax 0575-562595

- APK keuringsstation
- Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- Inruil en financiering mogelijk
- Reparatie en onderhoud alle merken
- LPG inbouw
- Auto wasplaats

Uitgelicht



In de rubriek "Uitgelicht" vestigt Paul Opdam onze aandacht op bijzondere verschijnselen uit het rijke landschap in en rond Leuvenheim. Paul woont aan de Hoofdstraat en is van beroep landschapsecoloog. Tot aan zijn pensionering werkte hij als hoogleraar in Wageningen. Hij maakt deel uit van het Landschapsnetwerk Brummen. Meer weten over het Brummens landschap? Kijk op www.landschapsnetwerkbrummen.nl

De Raaf

De raaf stond al een tijd op mijn lijstje voor deze rubriek. Dat de raaf op zaterdag 8 september in het Brummens Weekblad in één adem werd genoemd met de wolf gaf de doorslag. De krant berichtte dat de soort weer terug is op de Veluwe. Raven zijn inderdaad zeldzaam: er leven nu ongeveer 150 broedparen in ons land. Maar hier in Leuvenheim kun je ze regelmatig horen en zien, in de landgoederenzone, in de uiterwaard en zelfs boven ons dorp. Toen ik hier in 2010 kwam wonen was dat een mooie verrassing! Meestal hoor je eerst hun geluid. Soms is het er een, vaak zie je twee vogels, en in de nazomer soms een familie. Ze zien er uit als grote zwarte kraaien. De snavel is veel zwaarder en de kop steekt verder uit, de staart is langer en ronder. Maar door hun geluid zijn ze onmiskenbaar: een rauw rollend "krok-krok". Je kunt het horen op de website van Vogelbescherming www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/raaf

Foto Yves Adams, Vilda Photo, met dank aan Lars Soerink



In tegenstelling tot wat het Brummens Weekblad beweerde zijn raven al terug op de Veluwe sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. De soort was rond 1930 uitgeroeid. In de jaren zestig zijn er jongen van Duitse vogels uitgezet op de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug. In mijn vogelgids uit 1967 zit een foto waarop je ziet dat ik jonge raven voer in een kunstnest in een kooi ergens bij Doorn. De

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug zijn nu nog de gebieden met de meeste raven, maar steeds vaker komen ze ook voor in de Achterhoek, Salland en Drenthe. Daarmee is de raaf een voorbeeld van een geslaagde herintroductie van een verdwenen soort. Al heeft het flink wat tijd gekost.

Raven hebben grote territoria die ze afzoeken naar voedsel. De omvang varieert met het voedselaanbod maar kan oplopen tot enkele duizenden hectares. Ze eten dode dieren, maar ook afval, insecten, kleine zoogdieren, zaden en vruchten. Ze broeden al in maart in een nest dat ze in een hoge boom maken, en de jonge vogels vliegen in mei uit. De families blijven lang bij elkaar. Dan hebben de jonge dieren nog een lange tijd om te leren hoe aan voedsel te komen voordat de winter invalt. Ze moeten niet alleen een eigen plek vinden, maar dat gebied ook goed leren kennen en erachter komen waar er wat te halen is en wanneer.

Raven zijn uitzonderlijk slim. Recent Zweeds onderzoek leerde dat ze niet alleen gereedschap gebruiken, maar ook kunnen plannen wanneer ze dat gereedschap nodig hebben. Als je ze bijvoorbeeld laat kiezen tussen een lekkernij en gereedschap waarmee ze later een grotere lekkernij uit een doos kunnen peuteren, dan kiezen ze bijna zonder uitzondering voor het gereedschap. Dus niet binnenhalen wat er langskomt, maar even nadenken: "als ik dat gereedschap kies heb ik weliswaar nog niks, maar is er wel een grote kans op een betere buit later". Daarmee geven ze een voorbeeld van strategisch denken. Wij mensen stellen ons vaak arrogant op ten opzichte van dieren en denken dat we een speciaal geval zijn. Lang hebben wetenschappers aangenomen dat de mens onder de dieren als enige in staat is tot strategisch denken. Onze Leuvenheimse raaf weet wel beter. De raaf: alweer zo'n bijzondere soort in ons Leuvenheims landschap. Kijk er naar uit en geniet!

Met Hugo aan de wandel

door Nicole Regelink

Nicole Regelink woont aan de Hoofdstraat en is bestuurslid van Leuvenheims Belang. Samen met hond Hugo maakt zij haar dagelijkse wandeling. Met oog voor haar omgeving en haar speciale gevoel voor humor, vertrouwt ze gedachten en belevenissen toe aan het papier.



*'Niet eerder was ik in den vroege ochtend,
Zo opgetogen en kinderlijk blij,
Als op deez stralende morgen in augustus,
Toen ik daar vond: het eerste ei!'*

Mooi hè? Zelf bedacht. Ik wil graag dorpsdichter worden. (grapje natuurlijk) Nee, de reden voor het eerste deel van dit gedicht zal ik u uitleggen. Al vanaf de dag dat wij hier in Leuvenheim kwamen wonen stonden ze op mijn verlanglijstje, kippen! Echt waar. Eerst natuurlijk een hond. En zoals u weet kwam die er al heel snel, ons lieve Huggedier. Maar die kippies bleven op het verlanglijstje staan en steeds was er wel een reden om hun komst nog even uit te stellen. Nu sta ik wel bekend om mijn engelengeduld, maar na 11 jaar was ik het toch eigenlijk wel zat! En zie daar, de aanhouder wint. Mijn lief en kind 1 en 2 wisten niet wat te bedenken voor mijn 50ste verjaardag. Ik wel! Een prachtig hok kreeg ik van ze en er werd ook nog een stuk van de tuin afgezet. 'Anders schijten ze je hele tuin onder...' was het niet mis te verstandige commentaar... Van mijn lieve collega's kreeg ik de kippen. U kent mij onderhand, dat moesten natuurlijk niet zomaar kippen worden. Nee, daar heb ik mij serieus in verdiept. Na een diepgaande speurtocht op het internet was ik er uit. Het werden Bielefelder krielen. Volgens de beschrijving van de mevrouw die die beestjes fokt: Niet-vliegende kippen, bestand tegen slechte weersomstandigheden, leggen veel eieren. De ideale kippen dus! En op een mooie zonnige dag hebben we de dames opgehaald. Henriëtte, Geertruida en Anna-Jacoba van Bielefeld heb ik ze genoemd. Niet dat ze luisteren...maar dat doet er niet toe. En dat van dat niet vliegen was ook niet helemaal waar, maar dat probleem werd door behulpzame burens opgelost. Dat van die eieren klopt! Het duurde een paar weken maar zoals in het gedicht staat, op een mooie ochtend lag daar keurig in het legnest het eerste ei. Ik was als een kind zo blij en heb van dit wonder een foto gemaakt en gedeeld met lief, kinderen en iedereen die ik verder kon bedenken. Ik koester mijn kipjes, geef ze veel liefde en nog veel meer voer, en in ruil daarvoor krijg ik van de dames elke dag een ei. En elke dag voelt het weer een beetje of het Pasen is als ik het hok open maak! Ach ja, je kunt er maar druk mee zijn...Gisteren naar het eerste Buurtcafé geweest. Dat was leuk joh! Altijd al willen doen, na mijn werk in goed gezelschap nog even een koud biertje drinken. Super gezellig. Een aanrader! O, en Roland...de naam is Nicole...niet Hugo. Die lag lekker thuis in zijn mandje.



Aangeschoten

Beste Leuvenheimers,



Sinds december afgelopen jaar hebben wij de sleutel van ons huis aan de Hoofdstraat. Eerst hebben we met veel hulp het huis tot een eigen plek weten te maken. Vooral het verven nam veel tijd in beslag. Het is een fijn huis met een grote achtertuin, zeker als je het weiland grenzend aan de tuin en het bos achter het huis meerekent. Het voelt nu als een thuis!

Doordeweeks is het huis nog veelal alleen bewoond door Sander, maar in de weekenden wonen we er samen.

Sander is al Leuvenheimer vanaf zijn geboorte. Voordat hij op de Hoofdstraat ging wonen heeft hij altijd op de boerderij aan de Arnhemsestraat gewoond. Daar is ook het melkveebedrijf dat hij momenteel samen met zijn ouders runt.

In de toekomst is het plan dat Sander het bedrijf overneemt. Ik, Carlijn, ben tot de zomer nog tijdelijk weekend-Leuvenheimer door mijn studie biomedische wetenschappen in Nijmegen. Leuvenheim bevalt goed! We wonen er met veel plezier en we hopen dat nog lang te doen.

Naast het werken en studeren vinden we het leuk om samen lekker buiten te zijn, waar dit een mooie plek voor is. Daarnaast maken we veel muziek in onder andere de Pretband uit Brummen, vinden we het leuk om af en toe met ons Volkswagenbusje 'Elmo' weg te gaan, bezig te zijn met van alles wat groeit en bloeit, en om te koken.

Tot snel in Leuvenheim!

Sander en Carlijn



Oproepjes Oproepjes Oproepjes Oproepjes

Alzheimer Nederland organiseert in de week van 5 t/m 10 november haar jaarlijkse collecte. De organisatie is nog op zoek naar een collectant in Leuvenheim die de Metelerkampweg, Hoofdstraat en de Oudeweg voor zijn/haar rekening wil nemen.

En verder zit mijn leuke zangkoor met ingang van 1 januari 2019 zonder muzikale begeleiding. Na zeven jaar trouwe dienst, stopt onze accordeonist ermee. Wij zijn dus ernstig op zoek naar nieuwe muzikale begeleiding. Accordeonist, pianist of gitarist maakt niet uit. En bent u het niet zelf, tip ons als u iemand weet.

Op vrijdag 23 november vindt in Concordia te Brummen het Brummens Dictee plaats. Daar willen we zeker weer aan mee doen. En daarom: meld je aan en vertegenwoordig Leuvenheim met een team van drie personen. En zou het niet extra leuk zijn om weer eens met twee teams te kunnen deelnemen?

Voor alle oproepjes kan men contact opnemen met het redactieadres

De volgende Schans

Nummer 2 jaargang 42 verschijnt half december

Inleveren kopij vóór 25 november

Redactie adres: Arnhemsestraat 149,

tel. 562522

E-mail: emm5@xs4all.nl



Agenda

27 oktober Spelletjesfestijn zaterdagavond vanaf 19.30 uur

2 november Buurtcafé vrijdag vanaf 20.30 uur

10 november Workshop herfststuk maken aanvang 14.00 uur

11 november Spelletjesfestijn zondagmiddag vanaf 14.00 uur

23 november Brummens Dictee vrijdag 23 november 20.00 uur

24 november Workshop herfstkrans maken aanvang 14.00 uur

Met een erkend Schilders- en afwerkings- bedrijf bent u gegarandeerd beter af!!

- monumenten schilders
- Glas service
- Behangen
- Decoratieve wandafwerking
- Onderhoudscontracten

WAANDERS
schilderwerken

Adres **Saturnusweg 8, 6971 GX Brummen**
Telefoon **(0575) 56 62 30**
Fax **(0575) 56 55 13**
E-mail **info@waandersschilderwerken.nl**



Ton van Gijn
Hovenier

ontwerp
advies
aanleg
onderhoud

Hammelerweg 2 - 6974 BE Leuvenheim
Tel. 06 12 451 286 - www.tonvangijnhovenier.nl



eten,
drinken
& cultuur

Uitspanning de Vrolijke Frans is een authentiek café-restaurant in het buitengebied van Brummen. Wij staan voor u klaar met:

- uitstekende keuken met veel streekgerechten
- accommodatie voor feesten en partijen
- livemuziek en evenementen
- bedrijfsuitjes en -bijeenkomsten
- gezellige terrassen
- vrolijke gastvrijheid

bel 0575-56 12 19 of mail info@devrolijkefrans.nl
meer informatie op www.devrolijkefrans.nl

Comfortabel

wonen en werken

Ravenshorst Insallatietechniek zorgt ervoor

Alles op het gebied van:

- verwarming
- airconditioning
- sanitair
- gas
- elektra
- loodgieterswerk



Vulcanusweg 4 Brummen Tel. 0575 - 56 13 36 Fax. 0575 - 56 28 73
www.ravenshorst-brummen.nl info@ravenshorst-brummen.nl



De reparateur voor schadeherstel
en spuitwerk voor alle automerken!

Telefoon 0575 566006 Rhienderstein 20, 6971 LX, Brummen
www.autoschadevospartners.nl - info@autoschadevospartners.nl